



TRÍ TUỆ LÀM GIÀU

Do Thái



Nguyên tác: T.Hanrim

Thực hiện: Duy Nguyên & ĐS&C



TRÍ TUỆ LÀM GIÀU

Người Do Thái



NHÀ XUẤT BẢN THANH HÓA

LỜI NÓI ĐẦU

Dân tộc Do Thái là một trong những dân tộc thông minh nhất, thâm bí nhất, giàu có nhất trên thế giới. Trí tuệ của họ được coi là trí tuệ ưu tú nhất thế giới. Bất kể lĩnh vực nào như kinh doanh, chính trị, đạo đức, giáo dục, xã hội, học tập, làm việc, sinh tồn, tình yêu... trí tuệ của họ đều mang phong cách đặc đáo.

Dân tộc Do Thái là dân tộc có lịch sử lâu đời, có truyền thống văn hóa và lịch sử văn minh huy hoàng. Theo khảo cứu các tư liệu lịch sử, người Do Thái là một chi của dân tộc Semite cư trú ở Tây Á, Bắc Phi, Đông Phi và vùng phía Bắc Luân Hà. Theo Kinh thánh, ông tổ đầu tiên của người Do Thái là Abraham. Ông sinh ra Isaac, Isaac sinh ra Jacob, Jacob sinh ra 12 con trai, sau này trở thành 12 tộc trưởng của 12 bộ lạc người Do Thái. Họ sống trước thời chúa Jesus khoảng hơn 1800 năm ở Canaan. Sau đó do hạn hán, người Do Thái chạy sang Ai Cập, bị Pharaon coi là nô lệ. Khoảng năm 1300 TCN, nhà tiên tri Moses dẫn dân Do Thái rời Ai Cập về Canaan. Năm 723 TCN, dân tộc Do Thái phân liệt thành hai nước: nước Do Thái (Judah) ở miền Nam Canaan và nước Israel ở miền Bắc Canaan. Từ năm 722 - 586 TCN, dân tộc Do Thái bị đế quốc Assyria và đế quốc Babylone đô hộ, bị lưu đày đến Babylone. Năm 538 TCN, dân Do Thái trở về Jerusalem.

Năm 70 sau công nguyên, quân La Mã tấn công người Do Thái phá hủy đền thờ Jerusalem. Năm 132 sau công nguyên, người Do Thái khởi nghĩa nhưng thất

bại và bị đàn áp buộc phải bỏ quê hương lưu lạc khắp nơi suốt 20 thế kỷ. Do cuộc sống phiêu bạt, nên dân tộc Do Thái đã gắn kết với nhau bằng mối quan hệ tôn giáo.

Dân tộc Do Thái là dân tộc hiếu học và là dân tộc duy nhất không có người ăn mày. Dân Do Thái rất am hiểu luật pháp. Người Do Thái ở Mỹ chỉ chiếm 2,7% dân số song họ chiếm 20% sinh viên đại học Mỹ, 25% luật sư Mỹ, 33% giáo sư đại học danh tiếng Mỹ, chiếm khoảng 50% những người Mỹ được giải thưởng Nobel, chiếm 60% nghệ sĩ sở hữu một vở ván học, âm nhạc. Đặc điểm quan trọng nhất của người Do Thái có thể khẳng định là có trí tuệ số một trên thế giới. Trí tuệ này thể hiện rõ nhất trong kinh doanh. Nói theo nghĩa hẹp, trí tuệ kinh doanh chính là sự khôn ngoan trong kinh doanh. Trí tuệ kinh doanh của người Do Thái dựa trên nền tảng kiến thức, thủ thuật kinh doanh.

Tổ tiên người Do Thái có quan niệm sâu sắc về đồng tiền. Họ cho rằng "đồng tiền không phải là tội ác, đáng nguyên rủa mà đồng tiền có thể mang lại hạnh phúc cho con người".

Theo thống kê của Tạp chí Forbes Mỹ: trong 400 người giàu nhất thế giới thì 60 người là người Do Thái, chiếm 15%. Người Do Thái được giải Nobel, vượt hơn 240 người. Trong 10 nhà triết học lớn trên thế giới, người Do Thái chiếm 8 người.

Người có tài sản lớn nhất thế giới thời đó là Rockefeller người Do Thái. Người giàu bậc nhất phố Wall là Morgan người Do Thái. Người một thời khống chế tài chính châu Âu là Rothschild người gốc Do Thái. Nhà tư bản đô Hamo cũng là người Do Thái. Vua cổ phiếu Bafet người Do Thái, vua kim cương Pedeson cũng là người Do Thái.

Vì sao thế giới ngưỡng mộ dân tộc Do Thái?

Có rất nhiều nguyên nhân nhưng tảng quất nhất hối người Do Thái có một trí tuệ siêu việt. Thế giới quan của người Do Thái đã ảnh hưởng lớn đến toàn châu Âu. Trong đó "Kinh Talmud" là bộ kinh đặc biệt của người Do Thái. Những đứa trẻ bắt đầu đi học đều phải đọc cuốn kinh này. Đây là kho tàng tri tuệ của người Do Thái, là kim chỉ nam của mọi hoạt động của người Do Thái. Cột trụ tinh thần của nền văn minh Do Thái chính là "Kinh Talmud". Nhờ có "Kinh Talmud", dân tộc Do Thái đã vượt qua số phận trở thành một dân tộc thông minh nhất thế giới.

Những bí quyết sống, kinh doanh trong "Kinh Talmud" chính là ngọn đuốc bát diệt soi sáng con đường tiến lên cho dân tộc Do Thái. Cuộc đời của người Do Thái luôn gắn liền với "Kinh Talmud".

"Kinh Talmud" được hoàn thiện từ thế kỷ III - V sau Công nguyên. Tác giả của "Kinh Talmud" là các thầy tế Rabbi. Trong cộng đồng Do Thái, thầy tế Rabbi là người phụ trách tế lễ trong nhà thờ, là thầy dạy giáo lý, đạo đức cho thanh thiếu niên Do Thái, đồng thời có quyền xét xử các bất đồng về mặt tôn giáo và hòa giải mâu thuẫn trong cộng đồng, trong gia đình Do Thái. Bộ "Kinh Talmud" có 12.000 trang, hơn 2 triệu chữ, đẽ cập đèn toàn bộ lĩnh vực như tôn giáo, luân lý, sinh hoạt... Nội dung phong phú, câu chuyện súc tích, lời răn sâu sắc của "Kinh Talmud" trở thành chỗ dựa tinh thần của dân tộc Do Thái.

"Kinh Talmud" là biểu tượng tinh thần của dân tộc Do Thái, mãi mãi tỏa sáng, soi đường cho toàn dân tộc Do Thái tiến lên chinh phục thế giới tự nhiên, xã hội. Nhờ cẩm nang độc đáo này, nhiều doanh nhân gốc Do Thái như Rockefeller, Morgan, Rothschild, Pulitzer,

George Soros... đã trở thành nhưng ông trùm tài chính có số vốn không lồ đã chi phối toàn thế giới.

Cuốn sách **TRÍ TUỆ DO THÁI** được xuất bản lần đầu tại Mỹ với nội dung rất ngắn gọn và súc tích và ngay lập tức, nó trở thành kinh điển của các nhà chính trị, tài chính, kinh tế, giao dục trên toàn thế giới.

Hy vọng cuốn sách này trở thành cẩm nang của mỗi doanh nhân Việt trong sự nghiệp làm giàu gian nan nhưng vô cùng cao cả.

Ban biên tập DSC

Chương I

**TRÍ TUỆ KINH
DOANH DO THÁI**

